



Deze dag stip ik aan!

12 OKTOBER

Nacht van de Duisternis

Karin Van Daele (41) zit in de raad van bestuur van de Brugse sterrenwacht.

"Als kind al deed ik niets liever dan naar de sterren kijken. Mijn broer had een telescoop en 's nachts konden we uren samen in de tuin doorbrengen. Met z'n tweeën is dat leuker dan alleen, hé. (lacht) Ik ben een nachtmens, altijd geweest. Misschien kreeg ik daardoor wel interesse in astronomie. Ondertussen heb ik me in de sterrenkunde verdiept en geef ik rondleidingen op de sterrenwacht. Ook tijdens de Nacht van de Duisternis, natuurlijk. Die nacht willen we mensen doen stilstaan bij de huidige lichtvervuiling, door onnodige straatverlichting te doven. Dan kun je veel meer sterren en misschien zelfs de Melkweg zien. Ik wil

mensen tonen wat ze missen door niet naar omhoog te kijken. We lopen altijd met onze neus naar de grond, terwijl er zo'n

dochtertje enkele jaren geleden heb ik minder tijd om 's nachts zomaar met mijn telescoop naar buiten te trekken, maar af en

"We lopen met onze neus naar de grond, terwijl de wereld boven ons prachtig is"

prachtige wereld boven ons is. Een van mijn mooiste nachten ooit beleefde ik in de Alpen. Geen straatverlichting, helemaal donker, en dan plots die Melkweg! Prachtig, net zoals je hem op foto's ziet. Zulke nachten doen me beseffen hoe graag ik dit doe. Sinds de geboorte van mijn

toe trommel ik opa en oma op om te babysitten. En zo heb ik een paar maanden geleden Mercurius kunnen spotten. Het was de enige planeet die ik nog niet gezien had. Wat een ongelooflijke kick gaf dat!"

Tekst: Kristin Stoffels. Foto: Johannes Vande Voorde.